

Geitenwollen sokken en duurzaamheid

De val van het kabinet en de samenwerking van een aantal middenpartijen wordt in verschillende commentaren wel 'Haagse lente' genoemd. De lente staat symbool voor een nieuw begin. Een Haagse lente staat dus symbool voor een nieuw begin in Den Haag. Het begrip duurzaamheid kwam er een tijdje bekaaid vanaf. De voormalige gedoogpartij deed elke serieuze discussie daarover af als geleuter. Zou er in de Haagse lente meer oog komen voor een duurzame samenleving?

Duurzaamheidsconsulent Jacco Kroon is niet helemaal gelukkig met het woord duurzaamheid. Hij zoekt een alternatief. Uit een stemming op het internet volgt voorlopig als top-drie: (1) aardevast, (2) volhoudbaar en (3) geen alternatief. Ik kan met elk van deze keuzes leven. Aardevast spreekt mij als bodemkundige aan. Volhoudbaar - het Zuid-Afrikaanse equivalent van duurzaam – drukt kernachtig uit waar het om draait. En met duurzaam vind ik ook niet veel mis. Misschien moeten we veel beter gaan uitleggen wat het begrip inhoudt, buiten de sfeer van geitenwollen sokken.

Jan Rotmans, hoogleraar transitie management aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, vindt dat we bij het bereiken van een meer duurzame samenleving de politiek niet per se nodig hebben. Hij pleit voor een beweging van onderop, bijvoorbeeld van consumenten. Daarmee kan volgens Rotmans veel bereikt worden. Veel grote bedrijven hebben overigens al lang ingezien dat duurzaamheid loont. Wie niet in duurzaamheid investeert, gaat failliet. Bijvoorbeeld omdat bepaalde grondstoffen schaars en daardoor duur worden.

Binnen de bodembranche leven er ideeën om het bodembeheer afhankelijk te maken van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik vind dat een slecht idee. Op plekken waar de ruimtelijke ontwikkelingen stagneren, zou ook het bodembeheer sneuvelen. Dat is onverstandig, want de bodem kent zo veel meer functies dan het bieden van een ondergrond voor onze huizen, bedrijven en wegen.

Een beweging tegelijkertijd van onderop, van bedrijven en van de politiek zou de zaak naar mijn oordeel wel versnellen. Daarom ga ik de politieke partijen, in de aanloop naar de verkiezingen, op hun invulling van het begrip duurzaamheid volgen. En misschien wel een handreiking aanbieden voor het duurzamer omgaan met de bodem. Denkt u mee?